

De Harlinger Viermaster *gangspillied*

Ik heb us een Harlinger viermaster zien.
To my hooday, to my hooday.
De masten zo schieve as de schipper zien bien.
To my hooday, hooday, ho.

Refrein:

**Blow bó-oys. Blow, for Californio-io.
There's plenty of gold so I am told.
On the banks of Sacramento.**

Et dek was van iezer, vol stront en vol smeer.
Dat was veur de schieters et schoonste plezier.

Refrein:

Et vleis is zo gruun en 't krioelt in 't spek.
De beschuten die loopn vanzelf over et dek.

Refrein:

En gaon we es zeiln, ik zeg het je vlogge.
Dan gaot et drie veuruut en vieve weer terogge.

Refrein:

Zo as dat schip was, was ok de kapitein.
De lui van et schip waarn ok mar sjanghaaid.

Refrein: