

**Bora Bora in Thahiti ee. (2 x)****1.**

Toen ik naar Bora Bora kwam.  
En mij het strand als kamer nam;  
Hoord' ik het zilte zeegeruis;  
Voelde mij direct thuis.

**2.**

Palmen en bloemen deden mee.  
Helder als glas de blauwe zee.  
Eén vogel zong in mangoboom.  
Alles was als een droom.

**Refrein:****Bora Bora hé. Bora Bora in Tahiti ee.**

Mijn paradijs is zomers fijn.  
Waar alle mensen vrolijk zijn.

**Bora Bora hé. Bora Bora in Tahiti ee.**

De zon is er voor iedereen.  
Je vrienden die zijn om je heen.

**Bora Bora in Tahiti ee. (2x)****3.**

Tienduizend mijl van huis en haard.  
Kreeg ik het door heimwee te kwaad.  
Ik voel nog dat mijn hart bemint,  
Als dit refrein weerklinkt:

**Refrein**