

O'Connell de Ier

1.

In Brighton daar stond een kroeg bij de poort,
vervallen een ding uit een droom.

Nog altijd wordt hier de legende gehoord,
rond de kroeg met de lans en de kroon.

De kastelein was O'Connell de Ier,
die schonk er z'n whisky en gin.

Zijn bier was zo bitter als gal van een stier,
maar de whisky die ging er best in.

Refrein: (2x)

*In de kroeg van O'Connell de Ier,
had iedere zeeman plezier.*

*Een meid aan je arm en de drank hield je warm,
in de kroeg van O'Connell de Ier.*

2.

In de kamers boven de kroeg was het koud,
het spookte daar werd er verteld.

Want Mackey MacLean had het zelf gezien,
toen hij boven een fles had besteld.

Hij viel met z'n dronken kop naar benee,
een grijns op z'n schunnige bek.

De zware plavuizen ze vielen niet mee,

En die val kostte Mackey z'n nek. Refrein: (2x)

