

## **Medley 2**

### **Huilende sirene's:**

Huilende sirene's, een schip gaat naar zee  
En wuivend op de kade huilt een meisje mee  
Haar jongen gaat varen, hij staat op de brug  
Over zes jaren keer ik weer bij jou terug

### **Hoor je het ruisen der golven:**

Hoor je het ruisen der golven  
Hoor je het lied van de zee  
Vaar met me mee om de wereld mijn kind  
Kom kus me en vaar met me mee  
Vaar met me mee om de wereld mijn kind  
Kom kus me en vaar met me mee

### **Zeemansgraf:**

Op een zeemansgraf staan nooit geen rode rozen  
Op een zeemansgraf staat zelfs geen houten kruis  
Niemand weet waar hij z'n rustplaats heeft gekozen  
Op die stille plek zo mijlen ver van huis....

### **Sluizen van IJmuiden:**

Op de sluizen van IJmuiden,  
Heb ik jou vaarwel gekust  
Op dat plekje bij de haven stelde jij me weer gerust  
'k Kon mijn tranen niet bedwingen  
Afscheid nemen deed ons zeer  
Op de sluizen van IJmuiden  
Daar zien wij elkander weer....

### **Zuiderzeeballade:**

Opa kijk ik vond op zolder, een foto van een oude boot  
Is dat nog van voor de polder, van die oude vissersvloot  
Jochie dat is een gelukkie, 'k was dat prentje jaren kwijt  
'k Heb nou weer een heel klein stukkie, van die goeie oude  
tijd.....

Daar is het water, daar is de haven  
Waar j' altijd horen kon: "we gaan aan boord"  
Een voerman laat er nu paarden draven  
En aan de horizon leit Emmeloord  
Eens ging de zee hier tekeer  
Maar die tijd komt niet meer  
Zuiderzee heet nou IJsselmeer  
Een tractor gaat er nu greppels graven  
'k Zie tot de horizon geen schepen meer

### **Voorgoed van elkander:**

Ach waarom gaan wij voorgoed van elkander  
Jij weet niet hoe ik in stilte lijd  
Want in mijn leven komt nooit meer een ander  
En ik blijf hier in eenzaamheid  
Een zeemanshart roept alleen om de wijde oceaan  
En van beloften aan de wal,  
Daar denkt een zeeman niet meer aan  
Ach waarom gaan wij voorgoed van elkander  
Blijf ik alleen in het leven staan

### **Meisje ik ben een zeeman:**

Meisje, ik ben een zeeman, een zeeman is heel vaak van huis  
Meisje ik ben een zeeman, het water, het schip is m'n thuis  
Meisje ik ben een zeeman, kun je wel wachten zo'n lange tijd  
Ik ga je voor heel lang verlaten, veel geluk het ga je goed m'n  
lieve meid  
Ik ga je voor heel lang verlaten, veel geluk het ga je goed m'n  
lieve meid